

Geestelijke groei volgens Paulus

Ankerlezing Gouda (13 mei 2019) en Voorthuizen (16 mei 2019)

dr. Hans Burger (Theologische Universiteit, Kampen)

jmburger@tukampen.nl

Inleiding

Geestelijke groei – vanuit de brieven van Paulus

Geestelijke groei: Ef 3:16-19

1. Dankbaarheid en genade

Groei vraagt om vruchtbare grond: dankbaar om wat God geeft, dankbaar voor het goede nieuws van Jezus Christus.

Genadeloze en genadige zelfreflectie

2. Jezus Christus

Rom 1:2-4 / Rom 4,25 / 1 Kor 1:30 / Kol 2:3

1. Jezus is Heer en God (1 Kor 8:6)

2. Jezus is de beloofde Messias

3. Jezus is Gods koning en onze plaatsbekleder

Plaatsbekleding:

- substitutie Christus doet voor ons wat wij niet kunnen en hoeven te doen
- representatie Christus doet en maakt mee wat wij ook mee mogen maken en doen.
- eenheid de heilzame relatie tussen Christus en ons, door de Geest, door geloof en doop één gemaakt met Hem
- participatie wie en wat Christus is, krijgt gestalte in ons.

3. Leven dankzij Christus en in Christus

In Christus zijn: vertegenwoordiging, identificatie, één met Hem worden zodat Hij in ons gestalte krijgt (Gal 4:19).

1. Hoe ben je in deze wereld (in het vlees, in Adam? In Christus, in de Geest?).

2. Delen in Christus' geschiedenis: de macht van de zonde is gebroken (Rom 6).

3. Delen in Christus' geschiedenis: delen in het lijden van Christus (Rom 8:17-27; 2 Kor 4).

4. Delen in Christus' geschiedenis: delen in zijn opstanding en hemelvaart (Ef 2:6; Kol 3,1-4).

5. Delen in de gezindheid van Christus: Fil 2

6. Delen in een nieuwe gemeenschap, het lichaam van Christus (2 Kor 5:14-17; Ef. 4).

7. Door de Heilige Geest delen in de relatie die Jezus als zoon heeft met God, zijn Vader (Rom 8:14-17 en Gal 3:26-4:7).

4. Vernieuwing van ons denken – vlees en geest

Vgl. cognitieve therapie

Ons denken moet vernieuwd worden (Ef 4:17-23; Rom. 8:5; Rom. 12:2; Kol 3,1-4;

a. Gaan beseffen wie Christus voor ons is

b. Weten wat je identiteit in Christus is

- Gods kind en God als onze Vader

- je naaste als een nieuwe schepping of iemand die Christus kan leren kennen (2 Kor 5)

- jezelf (Rom 6:11; Fil 3:8-11)

c. Verschil leren maken tussen vlees en geest (Gal 5)

Niet zonder strijd! Bolwerken moeten afgebroken worden (2 Kor 10:4-5)

5. Heilig leven

Al doende leren – vol gedragstherapie

Waar je zaait, zul je oogsten (Gal 6:8)

Niet rechtvaardig door onze daden, wel betrokken in ons gelijkvormig worden aan Christus

Heel concreet

Liefde in de praktijk, het kwade overwinnen door het goede (Rom. 12:21)

6. Overwinnaars in Christus

Strijd met de de duivel en zijn machten

Geen angstig bijgeloof: gezonde 'onttovering' van de wereld (Kol 1-2)

Overwinnaars in Christus (Rom 8:28-39)

Delen in het gezag van Christus (Ef 1:20-23; Ef. 2:6; Kol 1-2)

Gezond realisme: 2 Tess 2 / Ef 4:25-26

Geestelijke wapenrusting: Ef 6:11-18