

## De tweede Ankerlezing over geestelijke groei - 28-maart 2019 te Voorthuizen

Dr. M.J. Paul opent de avond met het lezen van een gedeelte uit Efeze 2:14-22 en gaat voor in gebed.

Lezing van Dr. M. van Campen

### **Geestelijke groei: huisgodsdienst en gemeenteopbouw**

In 1621 schreef Johannes de Swaef het boek: *'De Geestelijke Kwekerij'*.

Geestelijke groei is een persoonlijke en een gemeenschappelijke zaak.

De primaire plek waar de gemeenschappelijke groei beleefd en beoefend wordt, is volgens Johannes de Swaef het gezin. Andere auteurs schreven ook over dit onderwerp: Jacobus Koelman, Petrus Wittwongel, Franciscus Ridderus en Simon Oomius.

Van Oomius is het boek: *Ecclesiola, dat is Kleyne Kerkcke* (1661).

#### **A Huisgodsdienst**

Wij zijn niet de eersten die over het thema geestelijke groei nadenken. Het thema heeft al oude papieren. In de periode van de Nadere Reformatie, de 17e en 18e eeuw, krijgt het thema 'geestelijk groei' verdieping.

In de Bijbel worden we al gewezen op het belang om het Woord aan onze kinderen door te geven. Deuteronomium 6:7 *'U moet het uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat'*.

Job 1:5, waar we lezen dat Job zijn kinderen bijeenriep en hen heiligde, en brandoffers bracht voor ieder van hen. Psalm 78, waarin we kunnen lezen dat vaders de opdracht krijgen om het onderricht niet verborgen te houden, maar het aan hun kinderen door te geven, zodat zij hun hoop op God kunnen stellen.

De Puriteinse Lewis Bayle pleit voor huisgodsdienstoefeningen, niet alleen Bijbellezende, maar ook gebed en psalmen zingen.

Vandaag staat de huisgodsdienst onder druk.

- 1 Schroom bij de ouders.
- 2 Sociale media zijn een stoorzender.
- 3 Druk en stress die onze samenleving terroriseren. (geen tijd!).
- 4 Het klimaat van onze cultuur. Onze cultuur is geen goed klimaat voor de omgang met God.

Dr. M. van Campen geeft enkele adviezen:

1. Begin zo vroeg mogelijk met de godsdienstige opvoeding. (Vorming)  
*'De geur van het eerste nat, blijft het langst in 't vat', zei vader Cats.*
2. Regelmaat is belangrijk. Hoe minder behoefte we eraan hebben, des te harder hebben we het gebed nodig. Daniël bad drie keer per dag. Maarten Luther stond vroeger op als er veel 'op zijn bordje lag'.
3. De Schriftlezing moet niet alleen een ritueel zijn, maar vraagt om aandacht en uitleg.
4. Het vrije gebed is onmisbaar. Bidden kun je leren!  
Een gebedsrooster kan een idee zijn, waarop voor iedere dag een aandachtspunt staat. Op maandag bidden voor....., op dinsdag..... enz. Het is zinvol om een dergelijk rooster met de kinderen in te vullen.
5. Vergeet de lofzang niet, het zingen mag niet ontbreken. *'Zingen is twee keer bidden'*,

- is een uitspraak van Augustinus. God heeft er recht op, dat wij Hem loven en prijzen.
6. Laat onze huisgodsdienst bijdragen aan karaktervorming en vorming van het geweten, het leren van waarden en normen en ernaar handelen. Maar ook het verlangen om God te dienen.
  7. Geef zelf het goede voorbeeld. Veel jonge kerkverlaters hebben de ervaring dat leer en leven niet in overeenstemming waren met de handel en wandel van hun ouders. Jongeren hebben de behoefte aan identificatiefiguren.
  8. Het klimaat in het gezin is belangrijk. Waar wordt naar geluisterd? Waar wordt naar gekeken?
  9. We moeten de grote traditie niet met de kleine traditie verwisselen. Bijzaak moet geen hoofdzaak worden en omgekeerd. Geen accenten verleggen.
  10. Heb veel verwachting van God. *‘.....die in Mij blijft en Ik in hem, draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen’* (zie Johannes 15:1 tot en met 17).

## **B. Gemeenteopbouw**

De gemeenteopbouw kan nooit los gezien worden van de persoonlijke geloofsopbouw. Er is sprake van groei als we volharden in de leer van de apostelen (zie Handelingen 2). Persoonlijke en geestelijke groei stimuleren en tegelijkertijd de ambtelijke lijn vasthouden. Maar we zijn ook aangewezen op de werking van de Heilige Geest.

Minder vergaderen en meer bidden om de Heilige Geest. Veel informatie en mededelingen voorafgaande aan de dienst kan verplattung geven.

Aandacht voor de gaven die de Heilige Geest in de gemeente heeft geschonken (de charismatische lijn in het Nieuwe Testament). Ieder gemeentelid is ambtsdrager in het ambt van alle gelovigen.

Er moet aandacht zijn voor de kleine cellen in de gemeente zoals Bijbelkringen en gespreksgroepen. Het is belangrijk dat de kerkenraad meeleeft en betrokken is. De groepen mogen niet los staan van de gemeente. Kinderen, jongeren, middengroep en ouderen mogen we wel onderscheiden, maar moeten we niet isoleren. Samen één gemeente vormen. Generaties mogen elkaar bevragen en kunnen van elkaar leren.

Meewerken met de gaven die jou geschonken zijn, Soms is geestelijke groei een stapje terug, zoals een stratenmaker achteruit op zijn knieën zijn werk voltooit. Dienend bezig zijn, zoals die ene kruik van de waterdrager die onderweg water verliest, omdat de kruik scheuren en barsten heeft door ouderdom, maar zo de bloemen onderweg van water voorziet.

We moeten oog krijgen voor het volbrachte werk van Christus.

Zoals de luitspeler met één snaar: ‘Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart’. Na het zingen van het lied ‘Laat m’ in U blijven groeien bloeien, O Heiland die de wijnstok zijt!’ was er ruimte voor vragen. Een aanvulling van één van de aanwezigen was: het thematisch huisbezoek. Met vragen als: *‘Hoe functioneert het leven met God binnen het gezin?’* Nadat er een aantal vragen besproken en beantwoord zijn, sluit dr. M. van Campen de avond met gebed.